



תלמידי שכבה ו', "גיבורים בגמלא" – תלמידי שכבה ו' נפגשו בגמלא סמוך לחג החנוכה. ואין כמו אתר זה לחוות את משמעותה של הגבורה במישור האישי ובמישור הלאומי. למפגש זה קדמו מספר ימי למידה בכל בתי הספר בשני נושאים מרכזיים – היכרות עם סיפורה ההיסטורי של העיר גמלא, בימי בית שני, מאבקה בשלטון הרומי כשבמרכזו עומד נושא ההגנה על העיר ירושלים. פעילות שניה הייתה פעילות מתוקשבת יחד עם תלמידים מבתי ספר נוספים להיכרות עם גיבור או גיבורה. את הידע הם העלו למצגת שיתופית. (אלי כהן אביגדור קהלני)

תלמידי הגולן- גיבורים בגמלא

יום שיא גמלא 7/12/16 ז' כסלו התשע"ז

אנחנו נמצאים בעיצומו של חודש כסלו, בקרוב מאוד נחגוג את חג החנוכה המציין את ניצחונם של המכבים על היוונים ואת גבורתם למען בית המקדש ועם ישראל, כאשר בסוכות שצינו לא מזמן נפלה גמלא. זהו זמן טוב להתעסק בשאלות על גבורה וגיבורים- ממש כפי שעשו תלמידי שכבת ו' מבתי הספר במועצה אזורית גולן.



ביום רביעי האחרון יצאו תלמידי שכבה ו' מכל בתי הספר בגולן ליום פעילות משותף בנושא גבורה וזהות יהודית בשמורת הטבע גמלא. לקראת יום זה התלמידים חולקו לקבוצות קטנות מכלל בתי הספר לכל קבוצה ניתן שם של גיבורה או גיבור של העם היהודי בעבר ובהווה. ליום זה נעשתה הכנה בבתי הספר, כאשר התלמידים "נפגשו" עם הדמויות כמו רבי עקיבא, מרדכי אנילביץ', פרומה ברנשטיין, רחל המשוררת ועוד רבים, ערכו חקר קצר על הדמות והעלו למצגת שיתופית של חבריהם לקבוצה את מסקנותיהם והגיגיהם. מפי מדריכי רשות הטבע והגנים הם למדו את סיפורה ההיסטורי של העיר גמלא מימי הבית השני, ישוב יהודי מרכזי בגולן אשר ריכז אליו תושבים רבים בתקופת המרד הגדול במאה הראשונה לפנה"ס.

לאחר מפגשים מוצלחים אלו יצאו התלמידים סוף סוף לשמורת טבע גמלא שם פגשו את חבריהם למשימה השיתופית וחברים נוספים מכל הגולן. אי אפשר היה שלא להתרגש מהמפגש האנושי הרב גוני המרתק בין ילדי הגולן המגיעים מקיבוצים ומושבים דתיים וחילונים ולא לזהות את הסקרנות וההתלהבות שעטפה את הילדים והובילה אותם לשיח מרתק ופורה בנושאים אלו של גבורה וזהות יהודית.

בתחילת היום פגשו התלמידים בדמותו של אספסינוס, מפקד הצבא הרומי, שריתק אותם בסיפורו על הרצון לכבוש את גמלא. במהלך הפעילות המשותפת בגמלא יצאו התלמידים לרחבי השמורה וערכו מעגלי שיח ודיונים בנושאים המדוברים בהובלת מחנכי הכיתות ומדריכי רשות הטבע והגנים. לאחר מכן יצאו הקבוצות לעיר העתיקה בגמלא לסיור קצר בו פגשו את חניכי מדרשת השילוב בנטור שגילמו את אנשי העיר מתקופת המרד. החניכים המחופשים הציגו לקבוצות בחן רב את הדילמות אשר עמדו בפני היהודים באותם ימים

בסופו של יום התכנסו כולם באמפי הגדול ופגשו בדמותו המגולמת של יצחקי גל, מזהה העיר לראשונה אחרי השיבה אל הגולן בשנות ה-60 ושמעו את סיפור גילוייה המרתק של העיר שעברה זיהויים רבים עד לגילוי המוסכם על כל החוקרים במקום זה.